

De Wisselpen



25 jaar
wijkvereniging **koudenhoven**

DE WISSELPEN

Verhalen van (oud)-voorzitters en foto's uit heden en verleden



Dit boekje wordt ter afsluiting van het 25 jarig jubileumjaar van wijkvereniging Koudenhoven aangeboden aan alle bewoners van de wijk Koudenhoven.

De verhalen zijn ook te lezen op de website van Wijkvereniging Koudenhoven Eindhoven:

www.koudenhoven.dse.nl

januari 2007



Cees Nijzen **Voorzitter van 1981 - 1989**

Terugblik op 8 jaar wijkvereniging Koudenhoven (voor jaarvergadering 17 januari 1989).

Precies acht jaar geleden, in januari 1981, ontstond bij ons het idee om vanwege diverse gemeenschappelijke belangen van de nieuwe bewoners van Koudenhoven een soort buurtcomité of wijkvereniging te stichten. Er werden in een enquêteformulier een tiental onderwerpen aangegeven. De reactie hierop bleek overweldigend groot.

We moeten aannemen dat de belangstelling voor een groot deel te danken was aan het feit, dat vele nieuwe bewoners met hetzelfde probleem zaten, nl. veel grondwater of oppervlaktewater in de kelders, kruipruimtes of tuinen van hun pas verworven eigendom. Velen voelden met hun natte voeten nog het meest voor een collectieve actie of een proces tegen de Gemeente Eindhoven, die de grond zeker een meter te weinig had opgehoogd. Maar in de oprichtingsvergadering op 30 januari werd niet alleen dáárvor een werkgroep gesticht, maar ook voor het centraal antennesysteem, voor een babysitcentrale, voor de totstandkoming van een bushalte, voor inbraakbeveiliging en voor bestratings- en groenvoorzieningen. Ook wat meer sociale contacten tussen de bewoners onderling zagen de meeste aanwezigen wel zitten.

Initiatieven die bijvoorbeeld toen of later werden aangemoedigd (alles kwam zeer soepel en democratisch tot stand) waren:

Een jaarlijkse barbecueavond in de zomer, een fietsrally en een jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Ook een bridgedrive, muzikale

voorspeelmiddagen, discoavond, vogelschieten bij het Gilde, kortom allerlei soorten bevordering van het “gezelligheidsleven” in de wijk. Later moest echter ook “strijd” worden geleverd, nl. tegen het kappen van mooie bomen, tegen een bedreigend groot volkstuinjesplan, tegen te strikte gemeentelijke rooilijnvoorschriften, et cetera.

Ideeën die nooit van de grond kwamen waren er ook: een bijlescentrale voor scholieren, een distributiepoint voor gezond voedsel, een balletgroep voor kinderen, een groepsreis per bus naar Maastricht, een sportdag op het trapveldje (dat we van de Gemeente voor elkaar hadden gekregen), een Oranjeoptocht op Koninginnedag en het noodzakelijke parkeerverbod in twee onoverzichtelijke bochten van de Ministerlaan - waarvan ik blijf zeggen dat het er moet komen voordat er eens een ernstig ongeluk gebeurt...

Wel realiseerden we: boswandelingen en lezingen door het IVN, lezingen over Oud-Eindhoven en de totstandkoming van de wijk Koudenhoven, een excursie naar de Rioolzuivering en nog zo het een en ander.

In verband met de wateroverlast, waarvoor het Bestuur gezien het fait accompli van het te laag gelegen gebied en de daarin bestaande grillige grondlagen, helaas geen afdoende maatregelen kon doordrukken, konden we wél wat bereiken door het laten



uitbaggeren, verbreden en opschonen van sloten tussen het Aalbersepad en de Oude Musbergweg. Toen er een groot budget beschikbaar kwam voor een fietspad van de Berenkuil, via Residence De Karpen tot Wolvendijk, hebben we hierlangs een derde afwateringspoot kunnen laten verwezenlijken, die tevens het gebied wat moeilijker toegankelijk maakt. Er blijven daar nog wel wensen over.

Wat de beveiliging betreft, is -evenals voor de wateroverlast- nog een commissie actief. Sociale controle blijft nummer 1, maar ik vertrouw er vast op dat er bij de huidige technische mogelijkheden best eens een goedkoop alarmsysteem voor elk huis te realiseren valt. Als de juiste mensen daar maar achterheen zitten kan dat misschien nog juist voordat bij iedereen in de buurt een keer is ingebroken! En anders maar een waakhond. Als honderd mensen regelmatig hun hond uitlaten, hebben onbevoegden al niet veel zin meer in deze buurt. Buitenverlichting, vooral aan de achterzijde, helpt ook vaak.

Deze opsomming van activiteiten heb ik niet zozeer gemaakt om U te imponeren als wel om na het opmaken van de balans van acht jaar inspanningen "tot het nut van het algemeen" een grote stapel paperassen weg te kunnen gooien.

Ook om er hier en daar nog eens de aandacht op te vestigen, dat er ook in deze tijd door solidariteit en de medewerking van velen nog wel wat te bereiken valt.

Al bij de eerste vergadering in 1981 bleken tientallen bewoners bereid om direct in werkgroepen zitting te nemen en dat is altijd zo gebleven. Als ik het voorzitterschap dan ook overdraag, is het met grote erkentelijkheid aan medebestuurders en anderen die in werkgroepen of feestcomités hun bijdrage hebben geleverd, aan het Martinusgilde voor de voortreffelijke samenwerking en aan mijn vrouw die er ook meer aan gedaan heeft dan U denkt.



Maria Willemsen - Davids **Voorzitter van 1989 - 1995**

Terugblik vanuit mijn huidige woonplaats Den Haag op mijn voorzitterschap van Wijkvereniging Koudenhoven.

Allereerst heel hartelijk gefeliciteerd met het 25-jarig bestaan van de wijkvereniging Koudenhoven. Ik denk met warme gevoelens terug aan de jaren dat ik in het bestuur heb gezeten.

Als ik ook zo de wisselpennen van mijn medebestuurders lees, valt er eigenlijk nog maar weinig echt nieuws te vertellen over de vroegere jaren van de wijkvereniging. Van watercommissies tot de barbecue, er al is al zoveel over gezegd.

Dan wat persoonlijke beschouwingen...

Het meest ben ik getroffen door de foto's op jullie werkelijk zeer professioneel ogende website.

Het leek even of de tijd heeft stilgestaan, de nieuwjaarsborrel, de barbecue, de bridgecompetitie, de oppasdienst... Waar we tientallen jaren geleden mee zijn begonnen, is er gewoon nog steeds.

Ik denk niet dat er veel wijkverenigingen in Nederland zullen zijn, die mooie tradities jarenlang in stand weten te houden. Vaak wil ieder nieuw bestuur het weer 'helemaal anders doen'. Weg met de bijzondere tradities, weg met de opgebouwde ervaring. Bij de wijkvereniging Koudenhoven is dat allemaal niet het geval.

Persoonlijk ben ik natuurlijk het meest getroffen door de foto van de Paashaas, met die hele stoet achter zich aan.

Ik heb jarenlang, ik kan het aantal jaren niet eens meer tellen, de Paashaas gespeeld. Samen met Wil van Vlijmen hebben we het idee bedacht en de eerste keer sloeg het al enorm aan. Wil, heel erg

handig met draad en naald, had in een mum van tijd een prachtig Paaspak in elkaar gezet. En als ik de foto goed bekijk, doet hetzelfde pak nog steeds dienst. Ik zie wel dat de Paashaas een roze vriendinnetje heeft gekregen.

In de ochtend moest ik geschminkt worden en daarna ging ik met mijn mandje huppelend het bos in. Tientallen kinderen stonden al te wachten, veelal met hun grootouders (in de eerste jaren woonden er nog niet veel jonge stellen), maar ook met de vaders en moeders erbij.

Een wijk met een paashaas-feest moet wel een aparte wijk zijn.

Wat maakt zo'n buurt nou zo bijzonder?

Eigenlijk al snel nadat de eerste bewoners zich hadden gevestigd, groeide dat wijkgevoel. We hadden natuurlijk wel een beetje een pioniersgevoel, maar dat is logisch met die net geplante bomen en aangelegde straten om je heen.

Ik heb wel eens gedacht dat het door de opzet, de structuur van de wijk komt. Iedere bewoner van Koudenhoven komt op dezelfde plek de buurt in en uit en dat zie je niet veel in andere buurten in Nederland.

Kortom, het was bijzonder. Inmiddels zijn we al een paar jaar geleden verhuisd, we wonen dichterbij onze kinderen en kleinkinderen, die zich in Den Haag en Nieuw-Zeeland hebben gevestigd.

Dus ik kom nog wel eens op een buurtfeest of de straatspeeldag met mijn kleinkinderen. Heel gezellig allemaal.... Maar *een* ding is zeker, een Paashaas heb ik daar nog nooit gezien.

De Paashaas





Etsko Kruisinga **Voorzitter van 1995 - 1998**

Helaas is er geen verslag van de tijd waarin de heer Kruisinga voorzitter was. Hij is in 2003 overleden.

Wateroverlast





Herman Dorgelo **Voorzitter van 1998 - 2001**

In eerste instantie is de wijkvereniging destijds opgericht als een soort belangenvereniging om algemene en gemeenschappelijke belangen van de wijkbewoners te behartigen. Een daarvan was de bestrijding van de hoge grondwaterstand, een van de belangrijkste problemen in de beginperiode van de wijk. Omdat dit probleem in het begin van onze bestuursperiode nog niet was opgelost hebben we na het nodige overleg, en ook na een enquête over de soorten wateroverlast waarmee we in de wijk te kampen hadden, besloten tot de aanstelling van een Watercommissie die heeft voorgesteld om in te gaan op de plannen van de gemeente Eindhoven om samen te werken in de richting van een drainagesysteem. Dit waterprobleem is in principe opgelost gedurende deze periode.

Een ander probleem wat uit de enquête naar voren kwam was het verkeer in en rondom de wijk, en de samenhangende problemen daarvan zoals de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de zgn. Helmondweg. Hiervoor is het gelukt om een geluidswal langs de Eisenhowerlaan aan te leggen waardoor de bewoners aan de Ministerlaan aan die kant van de wijk goed zijn geholpen.

Afgezien van het feit dat we in deze periode voor talrijke zaken als spreekbuis van de wijk hebben gefungeerd, hebben we veel aandacht besteed aan de sociale aspecten van de wijk. Door het organiseren van tal van activiteiten hebben we gewerkt aan het vormen van gemeenschapszin, waarbij deze activiteiten duidelijk

ook een bron vormden voor kennismaking met buurtgenoten, wat soms zelfs leidde tot uitbreiding van de vriendenkring. Langzamerhand heeft het jaarprogramma zich uitgebreid tot een, min of meer vast, programma van activiteiten die nu ook elk jaar in een informatieboekje over de wijkvereniging worden aangegeven. Het hoogtepunt van de sociale activiteiten was de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, een zeer goede gelegenheid voor nieuwe bewoners om kennis te maken met andere wijkbewoners en de jaarlijkse barbecue die in onze bestuursperiode nog werd gehouden bij het gildehuis van St. Martinus. In onze tijd hadden we ook wel life-muziek bij de barbecue wat een extra levendig aspect gaf aan die happening waaraan ik als groot en... wild danser, zeer goede herinneringen bewaar, waarbij ik hoop dat ik niet te veel dames op hun tenen heb gestaan of van de sokken heb gedanst, iets wat ik nu helaas niet meer kan doen doordat ik in het voorjaar van het jaar 2001 een herseninfarct heb gekregen, waarbij toen John Versluis, de vice-voorzitter van ons bestuur mijn taken heeft overgenomen..

Ik wil dit stukje graag afsluiten met een spreuk die ik in mijn studententijd heb geleerd:

Dum spiro, spero (zolang ik ademhaal, is er hoop). En dat slaat in dit geval op de groei en bloei van de wijkvereniging Koudenhoven, een wijk waarin het fantastisch wonen is, niet alleen door de geweldig mooie ligging zo dicht bij het Eckartse wandelbos, maar ook door de wijze waarop we met elkaar omgaan in onze wijk.

Tenslotte wil ik u allen nog graag een fijn en/of zeer prettig woonplezier toewensen in de wijk Koudenhoven. En als u tijd en zin heeft bent u altijd welkom om tijdens een wandeling of fietstochtje, de Gerbrandyhof in te slaan, en daar op het einde op pand no 7, in de herberg Dorgelhof, even binnen te wippen om wat te buurten.

Goeie vakantie, en tot ziens op ons terras, en indien het regent kan ik u/jullie verzekeren dat we een watervrij huis hebben gebouwd waarbij ook binnendoor de kelder te bereiken is van de herberg,

men dus nooit iets tekort hoeft te komen, en waarbij het terras van de herberg ook nog van schaduw kan worden voorzien voor die dagen dat daar behoefte aan is. Dat betekent dus dat jullie vrijwel in alle jaargetijden, welkom zijn in herberg Dorgelhof, waar het meestal, zo niet altijd, goed toeven is.

Straatfeest





John Versluis
Voorzitter van 2001 -2003

Bestuursperiode 1982 - 2003

“Het zal u niet ontgaan zijn, dat we (als leden van het bestuur) het afgelopen jaar bij meerdere gelegenheden kenbaar hebben gemaakt, dat we naarstig op zoek zijn naar kandidaten voor een functie in het bestuur. Het huidige bestuur is van mening, gezien de leeftijd in jaren dan wel in anciënniteit, dat het niet langer verantwoord (en leuk) is, in de huidige samenstelling door te gaan. Dit ondanks het feit dat allen met veel plezier vele jaren lid van het bestuur zijn geweest en de wijkvereniging een warm hart toedragen”.

Dit is een citaat uit de oproep die ik eind 2002 aan de wijkbewoners deed uitgaan in een uiterste poging het bestuur en daarmee de wijkvereniging zelf een nieuwe impuls te geven.

Dat de wijkvereniging het waard is in stand gehouden te worden, is in de drie voorafgaande “wisselpennen” genoegzaam beschreven. Ruim 25 jaar geleden begonnen als vereniging om de gezamenlijke problemen van de nieuwe wijk aan te pakken, werd het al snel ook een gemeenschap waarin vele sociale activiteiten werden en worden ontplooid.

Ik heb er zelf 20 jaar lang met veel plezier als bestuurslid aan deelgenomen (als penningmeester en voorzitter, soms beide gecombineerd met het secretariaat) en heb het genoeg gehad de drie voorgaande wisselpenschrijvers als voorzitter te hebben mogen meemaken. Ieder met zijn of haar eigen accenten, maar alledrie met een groot enthousiasme om er iets van te maken.

Toen ik een paar jaar geleden de voorzittershamer aan de huidige voorzitter Hein van Beukering overhandigde, sprak ik de wens uit dat de wijkvereniging nog een lang leven beschoren zou zijn met vele leuke activiteiten. Uit de diverse festiviteiten in het afgelopen jubileumjaar 2006 blijkt de vereniging nog steeds springlevend te zijn en blijken velen, waaronder de jeugd er veel plezier aan te beleven. Laten we 't zo houden !!

Echter zonder actieve inzet van een aantal "trekkers" gaat het niet. Want leest u maar op de -zeer gewaardeerde- website twee koppen direct onder elkaar:

Wijkfeest groot succes!

Bestuursleden gezocht!

*"Door verhuizing van één van onze bestuursleden bestaat het bestuur binnenkort uit nog maar 5 personen, waarvan er 2 ook op korte termijn willen stoppen. We zijn dus dringend op zoek naar versterking van het bestuur! Heeft u belangstelling of wilt u eerst eens iets meer weten? Bel of kom eens langs bij één van de **bestuursleden.**"*

"Zet deze waardevolle traditie voort voor uw medewijkbewoners en voor uzelf en toon uw betrokkenheid", is de wens van wisselpenvoerder nr 4 !!

Bridgedrive





Hein van Beukering Voorzitter van 2003 tot 2007

John Versluis beschrijft in zijn verhaal de grote zorgen die er in 2002 waren om tot een nieuw bestuur te komen. Dat nieuwe bestuur is er gekomen, al was er wel een stevige zoektocht voor nodig. Ook nu doet zich een soortgelijke situatie voor maar wij merken dat onze vereniging in de wijk een sterk draagvlak heeft en dat door stevig “netwerken” binnenkort weer een volledig bestuur zal aantreden.

Uit de periode 2003-2007 vallen enkele onderwerpen in het oog. Om te beginnen uiteraard het “waterproject”. Beheersing van het waterniveau heeft altijd op de agenda van de wijkvereniging gestaan. We weten het niet zeker maar we mogen toch wel aannemen dat het voortdurend aankloppen in het verleden door de vereniging bij de gemeente om nu eindelijk eens iets te doen aan de wateroverlast, er toe bijgedragen heeft dat een Europese subsidiestroom in onze wijk terecht is gekomen. Zodoende konden we beleven dat gedurende en vol jaar de wijk straat voor straat volledig op de schop ging. De grote vraag is nu of het probleem “wateroverlast” is opgelost. Zelf ben ik daar redelijk positief over, al is het onderzoek naar het resultaat niet diepgaand, integendeel. Wel horen wij verhalen van bewoners die vroeger natte tuinen hadden en nu eigenlijk heel tevreden zijn. Verder is het opvallend dat er bij het bestuur de afgelopen twee jaar geen enkele klacht over wateroverlast is binnengekomen. Ik ga er van uit dat echte overlast zeker gemeld zou zijn gezien de bekendheid in de wijk van de bestuurlijke bemoeienis met deze materie. Echter, waakzaamheid blijft geboden, zoals bleek toen bij beëindiging van

het project, de gemeente gewoon vergeten was om de afvoer van het regenwatersysteem aan te passen aan de nieuwe behoefte, en er op ons aandringen een nieuwe vergrote duiker onder het Aalberse pad moest worden aangebracht.

Een ander in het oog springend onderwerp betreft de "straatfeesten". Een idee van Han Kappers die steeds weer originele ideeën uit de mouw schudde. Met inzet van andere bestuursleden en van vele wijkbewoners werden deze feesten een groot succes. Het bijzondere is ook dat door de feesten te combineren met het fenomeen "Autoloze Zondag", en een straat een middagje autovrij te maken, de gemeente met een beduidende subsidie kwam. Dit schiep mogelijkheden om extra attributen in te zetten zoals een groot springkussen, een geluidsinstallatie. Gezien het groeiend aantal deelnemers, begonnen met 85 in 2003 en 115 in 2006 vormt het straatfeest een prachtige ontmoetingsplaats voor velen en is het een niet meer weg te denken fenomeen in de wijk geworden!

Het bestuur start ook wel een zaken die minder succesvol zijn. Zo werd ons het onderwerp "security" aangereikt uit De Karpen. De vraag was of onze wijk (nog) veiliger gemaakt kon worden. Na overleg met politie en met betreffende commissies uit De Karpen en het Villapark werd duidelijk dat "buurtpreventie" voor onze wijk niet haalbaar zou zijn. Alleen alarmopvolging en surveillance zoals breed ingevoerd in De Karpen zou een goede optie zijn. Echter, de belangstelling in onze wijk was minimaal. Toch was het de moeite van het proberen waard.

"Glasvezel" was ook zo'n onderwerp. Een commissie uit De Karpen was daar al een tijd mee bezig en het leek ons een goed idee om aansluiting te zoeken. Toen echter Tongelre werd voorzien van glasvezel vielen Koudenhoven, Villapark en De Karpen buiten de prijzen. Echter, een jaar later krijgen deze wijken, zonder dat

enige actie is gevoerd, toch de mogelijkheid geboden tot aansluiting bij het glasvezelnet. Het kan raar lopen!

De wijkvereniging gaat ook met haar tijd mee! Wij hebben een prachtige website met een enthousiaste webmaster, Maria van Rooijen. Een nieuw en effectief communicatiemiddel tussen bestuur en bewoners, maar ook tussen bewoners onderling.

Tot slot de Wijkbridge. Destijds gestart door Ad Penson en nog steeds een boeiende activiteit. Een schitterende ontmoetingsplaats voor bridge-enthousiasten, om weer eens al of niet belangwekkende zaken te horen uit de wijk en om heel veel gezelligheid aan te beleven. Ik hoop dat nog vele bridgeliefhebbers zullen deelnemen. De niet-deelnemers weten niet wat ze missen!

Ik sluit een boeiende periode af en kijk met dankbaarheid terug op de fijne contacten binnen en buiten het bestuur en wens volgende besturen alle succes toe.

Nieuwjaarsreceptie



